



FORORD

Hovedmaterialet i denne bog stammer fra en foredragsrække, som Lillerøds kommunesekretær gennem mange år, Mogens Ebbesen, holdt i 1960. Han erhvervede under sit virke et stort kendskab til egnen og dens historie og blev derfor ofte brugt som foredragsholder, når der skulle fortælles noget om byens fortid.

Foredragsrækken om Lillerød blev populær, og for at flere kunne få glæde af historien blev den bragt i »Lillerød-Posten« over flere numre i 1962.

Efter fremkomsten af bogen »Fortid i Bloustrød«, udgivet af Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn, opfordredes fhv. kontrochef Erik Pers Lassen, der havde boet i Lillerød siden 1940, til at bearbejde og supplere Mogens Ebbesens materiale til bogudgivelse. I forbindelse med den voksende lokalhistoriske interesse var dette en nærliggende ide, da der ikke fandtes noget på tryk om Lillerøds fortid.

Det samlede materiale blev i 1975 bragt i »Allerød-Posten« i en form, der var forberedt til bogudgivelse, men ved Lassens død gik planerne i stå.

Selvom der nu er gået mere end 20 år, siden Ebbesen skrev sin tekst, har Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød valgt at udgive det gamle materiale som sin første publikation. Fortællerens førstehåndskendskab til sit emne og den veloplagte tone, gør det vanskeligt at komme uden om denne guldgrube af oplysninger om det gamle Lillerød.

Et sådant materiale forældes ikke og bliver heller ikke mindre interessant af netop at omhandle tiden før udviklingen for alvor tog fart og førte til det Lillerød, vi kender i 1983.

Udover Mogens Ebbesens materiale indeholder bogen E. Pers Lassens egne erindringer fra 1940'erne samt de beretninger, han formåede Mary Petersen og Tage Aasted til selv at nedskrive.

En redaktionsgruppe har af det foreliggende materiale foretaget en udvælgelse ud fra et princip om at følge de oprindelige tekster og har alene søgt at undgå gentagelser. I hovedafsnittet har vi foretrukket den version, som Mogens Ebbesen selv har bearbejdet fremfor foredragsmanuskriptets talesprog.

Lillerøds kommunesekretær, Mogens Ebbesen, havde ikke forudkendskab til kommunalt arbejde, men gik med stor interesse op i sit arbejde og havde et stort lokalkendskab. Ebbesen, der var født 6. februar 1897, var uddannet som gartner. Han var kommunesekretær fra 1923 til 1965 og døde kort tid efter sin afgang. Han var nærmest stolt af sin overvægt, holdt umådelig meget af liv og glade dage og var fuld af morsomme historier.



Fortællingerne er præget af at være nedskrevet for en del år siden, og når forfatterne en gang imellem sammenligner med »nutiden«, må man til stadighed huske at Ebbesens fortælling er fra 1960-62 og de andres fra 1973.

Denne udgivelse giver os samtidig en kærkommen lejlighed til at præsentere et udvalg af de mange spændende billeder, som arkivet har modtaget i sine første år. Fotografierne er dels de oprindelige fra Ebbesens foredragsrække og dels nogle nyere tilkomne, som vi har fundet velegnede til at støtte teksten.

Redaktionen takker Mogens Ebbesens datter, Eva Andreasen, Pers Lassens søn, skovrider Henrik Lassen samt Mary Petersen og Tage Aasted for tilladelse og velvilje til at offentliggøre materialet.

Med denne bog håber vi at have været med til at sætte et minde over et af de bysamfund, hvis struktur og identitet hastigt forsvinder i storkommunens vækst.

Lillerød, maj 1983
Peter V. Christensen
og Ole Høegh Post